



Du ska kunna lita på Lidköping

Valmanifest 2018

Kristdemokraterna i Lidköping

Valmanifest

Vi tror på ett Lidköping där familj och föreningsliv har en viktig del, men också på ett samhälle där du tillåts vara den du är.

Ett Lidköping där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.

För oss är en person varken sig själv nog eller bara en kugge i samhällsmaskineriet. Varje människa är unik, men vi behöver också gemenskap med andra för att utvecklas.

Äldreomsorg

Människovärdet beror inte på åldern eller den egna förmågan. Äldreomsorgen ska därför präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Vår utgångspunkt är att varje person bäst känner sina egna behov och att möjligheten till inflytande och valfrihet därför ska vara stort. Närhet och gemenskap är grundläggande mänskliga behov.

KRISTDEMOKRATERNA ANSER ATT:

- kommunens vård och omsorg ska vara personcentrerad.
- varje person själv ska kunna välja utförare av hemtjänsten genom Lagen om valfrihetssystem, LOV.
- hög kvalitet och stor valfrihet vad gäller maten ska garanteras inom äldreomsorgen.
- kommunen ska ha ett välutvecklat anhörigstöd. Det ska finnas tydlig information kring vilket stöd anhöriga har rätt till.
- användandet av välfärdsteknologi för såväl brukare, anhöriga som personal, bör utvecklas i syfte att öka trygghet, aktivitet och delaktighet samt stärka integritet och självbestämmande.
- antalet hemtjänstpersonal per hemtjänsttagare ska inte överstiga 10 olika personer per 14-dagarsperiod.
- ideellt driven och idéburen vård och omsorg ska ges goda förutsättningar att växa fram och driva verksamhet.
- se över boendebehoven hos personer med funktionsnedsättning så att köerna till gruppboenden kan arbetas bort.

Social- och arbetsmarknad

Det är i mötet med andra människor vi formas som personer. Trygga familjer och andra nära gemenskaper är därför en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Ingen familj är dock den andra lik. Vår utgångspunkt är därför att familjen och andra nära gemenskaper själva så långt som möjligt ska ha makten att utforma den egna vardagen. Det offentliga uppgift är att ge stöd i detta.

Personer som kommer ifrån grov kriminalitet eller våldsbejakande extremism, måste veta vart dom kan vända sig och erbjudas ett alternativ till sitt tidigare liv.

KRISTDEMOKRATERNA ANSER ATT

- varje familj ska ha möjlighet till stöd från en familjecentral.
- familjerådgivning ska vara tillgänglig för alla och samtal ska erhållas inom max fyra veckor.
- människor som är i behov av försörjningsstöd hamnar lätt i utanförskap. Det är därför viktigt att ett aktivitetskrav kombineras med försörjningsstödet.
- avhoppjourer ska utvecklas, dit personer som vill lämna sitt kriminella liv kan vända sig.

Förskola och skola

Barnomsorg och förskola ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande.

Familjer ska kunna välja mellan olika omsorgsformer. God valfrihet för föräldrarna förutsätter mångfald i utbudet.

Under en lång tid har vi sett en utveckling mot allt större barngrupper inom förskolan. Detta är olyckligt inte minst för de yngsta som har svårare att knyta an till många olika personer och som även behöver en lugn miljö att utvecklas i.

Skolans uppgift är att ge varje elev kunskaper som är nödvändiga för att leva och verka i ett modernt samhälle och att tillsammans med föräldrarna fostra eleverna till ansvars-kännande medborgare. Vår utbildningspolitik fokuserar på kunskap, bildning och arbetsro och där varje skola har stor frihet att utforma verksamheten.

KRISTDEMOKRATERNA ANSER ATT:

- stor valfrihet och mångfald med flera alternativa utförare ska finnas vid val av barnomsorg och förskola.
- barngruppernas storlek i förskolan ska minska, ett maxtak på 12 barn i småbarnsgrupperna och 15 i övriga grupper ska fastställas.
- möjligheten att välja skola ska fortsatt vara en rättighet. En mångfald av skolor, såväl avseende utförare som profil ska finnas.
- lärarnas arbetstid ska ha fokus på mer undervisningstid – det administrativa arbetet ska minska.
- skolorna ska ha kompetens och avsätta resurser för att tidigt upptäcka barn i behov av särskilt stöd.
- grundsärskolan ska ge eleverna, utifrån deras förutsättningar, samma möjlighet till träning, utbildning och lärande som övriga elever.
- organiserad fysisk aktivitet ska förekomma varje dag i skolan.

Gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI

Gymnasieskolan ska i hög grad utgå från elevernas behov och intressen och bör därför präglas av mångfald. Ett brett spektrum av både teoretiska och praktiska utbildningar ska erbjudas eleverna.

Då språk och arbete är av vikt för en fungerande integration, behöver praktik säkerställas, även för de som ännu ej erhållit svenskt medborgarskap.

KRISTDEMOKRATERNA ANSER ATT:

- möjligheten att välja skola ska fortsatt vara en rättighet. En mångfald av skolor, såväl avseende utförare som profil ska finnas
- ett nära samarbete ska finnas mellan skolan och det lokala näringslivet, exempelvis vad gäller lärlingsutbildningar.
- gymnasiesärskolan ska verka för att de elever som har intresse och möjlighet ska erbjudas praktik eller lärlingsplatser.
- verka för fler YH-utbildningar startas utifrån arbetsmarknadens behov.
- SFI-undervisning ska kombineras med praktik.

Stadsplanering

Hur städer och samhällen planeras och gestaltas spelar stor roll för hur de utvecklas och upplevs. När den goda staden/samhället planeras bör vi ha ett "hundraårsperspektiv" och sträva efter långsiktig kvalitet och hållbarhet - ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Särskild hänsyn bör tas till arkitektoniska och kulturella värden. Bostäder ska planeras för olika människors behov. Hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter samt kommersiella lokaler och offentlig service ska blandas för en levande stadsmiljö. Det är också viktigt att ha en planering för hela kommunen, inte bara tätorterna.

Framnäs Strandpark med alla dess positiva värden både för Lidköpings invånare som besökare, skall ges prioritet.

Kristdemokraterna vill ha ökade insatser för den upplevda otryggheten.

KRISTDEMOKRATERNA ANSER ATT:

- när nya områden planeras ska kommunen eftersträva en blandning av olika upplåtelseformer.
- arkitektoniska, kulturella och estetiska värden ska väga tungt när kommunen utvecklas.
- förskolor, skolor samt boende för äldre och för personer med funktionsnedsättning ska finnas med tidigt i planarbetet.
- i planarbetet ska det finnas skrivningar om hur tryggheten påverkas, så kallade "Trygghetsbeskrivningar".
- resurser tas fram under planperioden för att snabbt få fram detaljplaner och byggklar mark. Samhällsbyggnad utvecklas till en kreativ del av den kommunala förvaltningen där möjligheter för ny byggnation går först.

Tillväxt och företagsklimat

Möjligheterna för politiker att skapa jobb är högst begränsade, däremot kan vi bidra till att det blir lättare att driva företag. En kommun eller region med välmående och framgångsrika företag har lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärden. Att förbättra attityderna till företagande är därför en angelägen politisk fråga. För kommunen handlar det om att skapa en förståelse för företagets situation och behov. Vi är även beroende av ett välfungerande och flexibelt utbildningssystem där människor i olika faser av livet kan utveckla sin kompetens.

KRISTDEMOKRATERNA ANSER ATT:

- kommunens service till företagen ska tydliggöras genom att det införs servicegarantier, med tydliga besked om vilka effekter det blir för kommunen om garantin inte uppfylls.
- företagslotsar ska införas för att tydliggöra vem som ansvarar för näringslivsfrågorna i kommunen och för att ärenden ska kunna få en snabb och säker hantering.
- utmaningsrätt och Lagen om valfrihetsystem, LOV ska tillämpas för att öka mångfalden av utförare inom olika kommunala verksamheter.
- kommunen ska föregå med gott exempel då det gäller att anställa personer med någon form av arbetshinder, exempelvis funktionsnedsättning och språksvårigheter eller personer som är i behov av rehabilitering.
- kommunen ska stödja och uppmuntra arbetsintegrerade sociala företag.

Kultur och fritid

Ett rikt utbud av kultur, fritidsaktiviteter och friluftsliv bidrar till ett samhälle där det är gott att leva. Något som också har stor betydelse för att skapa en attraktiv kommun eller region. Ett samhälle utan ett rikt kulturliv är fattigt och missar den inspiration som kulturella uttryck förmedlar. Det offentliga ska dock inte primärt utföra verksamheten, däremot i samverkan med civilsamhälle och näringsliv skapa förutsättningar för att medborgarna ska kunna erbjudas ett rikt och varierande kultur-, fritids-och friluftsliv.

KRISTDEMOKRATERNA ANSER ATT:

- kultur- och fritidspolitiken ska kännetecknas av mångfald och tillgänglighet för alla.
- stödet till civilsamhället ska utformas så att det inte inskränker organisationernas självbestämmande, förutsatt att organisationerna står upp för demokrati och mänskliga rättigheter.
- personer med funktionshinder ska ha en självklar tillgång till kultur- och fritidsutbud.
- det ska finnas tillräckligt med platser som uppmuntrar till spontanidrott i kommunen.
- kultur ska erbjudas på äldreboenden i samverkan med kulturinstitutioner och civilsamhälle.
- föreningar ska erbjudas att själva driva anläggningar där så är möjligt.
- det är viktigt att samordna främst fotbolls- och friidrottsverksamheterna i ett nytt läge. Detta skapar möjligheter för både idrotten som stadsutvecklingen.