

Kultur - Faktablad

Människan behöver inte bara materiella tillgångar. Hon har också ett behov av utbyte och gemenskap med andra, en mening med livet och en andlig dimension på tillvaron. De inre behoven har lika stor betydelse som de materiella behoven för människans välbefinnande. Kulturen hjälper oss att bli hela människor.



Genom kulturen odlas gemenskapen med andra, kunskapen om andra levnadsmönster och traditioner blir större, människans sjäsliv utvecklas och livskvaliteten stärks. Detta bygger på kunskap om kulturhistoria, men också på den nu skapande kulturen i alla dess former.

Traditioner skapar mervärde både för den enskilda människan och för samhället i stort. De kan binda samman och bygga broar samtidigt som de skapar identitet och särart och stimulerar till fortsatt skapande.

I vårt samhälle finns en stor variation av olika levnadsmönster

och traditioner från världens alla hörn. I mötet med andra människor från olika kulturer lär vi känna varandra och skapar goda relationer att bygga vårt samhälle på. Det är endast genom möten och förståelse för varandra som reell integration kan uppnås. Det är viktigt att minoriteters kulturverksamheter stöds och tas till vara.

”Den kulturverksamhet som engagerar barn och ungdomar ska prioriteras.”

Det är också viktigt att barn och ungdomar genom skolan och olika fritidsaktiviteter får tillgång till kulturen. Kulturen ska ha en naturlig plats i barns och ungdomars liv och vara ständigt återkommande. Den kulturverksamhet som engagerar barn och ungdomar ska prioriteras.

Flera studier visar en tydlig koppling mellan själsligt välbefinnande och en frisk kropp. Människans inre och yttre är inte åtskilda utan beroende av varandra. Tillgången till ett varierat kulturutbud i hela regionen är därför en folkhälsofråga. Kristdemokraterna vill att kulturens hälsofrämjande betydelse beaktas och att kulturen görs tillgänglig för dem som vistas på sjukhus.