

## Utred huvudmannaskapet för folkhögskolorna

Folkbildningen, genom de tre huvudområdena Folkbibliotek, Studieförbund och Folkhögskolor, är viktiga delar av kulturlivet. Kristdemokraternas filosofi talar om de naturliga gemenskaperna och deras rätt och förmåga att ta ansvar för sina sammanhang.

Denna motion har som syfte att aktualisera huvudmannaskapet för folkhögskolor

I Kristdemokraternas principprogram framgår: *”Folkbildningens unika och viktiga uppdrag bidrar till människors möjligheter till utveckling och ny kunskap hela livet. Folkhögskolorna representerar en egen och mycket värdefull utbildningstradition som måste ges frihet och möjligheter att utvecklas på egna villkor”*

På ett sätt är folkhögskolor en del av det svenska utbildningssystemet men på ett annat sätt är de inte alls en utbildning. Begreppet bildning handlar om att en individ ska kunna på förvärva kunskap och därmed stärka sin egen identitet och självkänsla. Bildning har därmed ett egenvärde även om det kan förklaras med instrumentella mått.

I Sverige finns ca 156 folkhögskolor (just då denna motion skrivs så gäller detta antal). De flesta folkhögskolor drivs av föreningar, folkrörelser och stiftelser. De är anslutna till Rörelsefolkshögskolornas riksorganisation (RIO). Det finns också folkhögskolor som drivs av regioner. De organiseras av två intresseorganisationer; Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor (FHF) som har politiska företrädare. Den andra organisationen Offentligägda Folkhögskolors Intresseorganisation (OFI) organiserar de offentliga folkhögskolornas rektorer.

Det råder en stor obalans mellan folkhögskolornas huvudmäns förmåga kring det ekonomiska ansvaret för skolorna. I regel har de offentligägda skolorna bättre ekonomiska möjligheter än de som drivs av folkrörelserna. De statliga anslagen fördelas på likvärdiga villkor men huvudmännens egenförmåga att tillföra ytterligare medel varierar starkt.

En genomgripande reform av folkhögskolorna bör genomföras och min åsikt är att de ska drivas av folkrörelserna och inte av regionerna. I dag är det fullt juridiskt möjligt att en region överlåter ansvaret för folkhögskolorna till civilsamhällets aktörer, men ekonomin finns inte för detta.

Med tanke på de principer som bär den kristdemokratiska rörelsen bör vi agera för att det ställs medel till förfogande så att alla folkhögskolor kan drivas av civilsamhället. Detta bör framöver vara en tydlig kristdemokratisk politik

Jag föreslår att

- Rikstinget uppdrar åt Partistyrelsen att verka för att medel ställs till förfogande så att civilsamhället får en reell möjlighet att ta över de offentliga folkhögskolorna.

Conny Brännberg, Skövde  
2023-02-22