

# Nya tankar



Nyheter, information och aktuella frågor från Kristdemokraterna i Linköpings Kommun - Nummer 1, 2004

## Bästa linköpingsbor!

VAD DU NU HÅLLER i din hand är ett nummer av Nya Tankar som är medlemstidning för Kristdemokraterna i Linköping. Vi vill med detta nummer ge dig som Linköpingsbo information om vad vi står för och vad vi vill göra i vår kommun för att föra ut Kristdemokraternas ideologi. Naturligtvis blir det bara ett axplock av det som nu är aktuellt. Bland våra hjärtefrågor just nu finns familjepolitiken och det nya familjepolitiska program som kommer att läggas fram. Vi tror att det kommer att tilltala unga barnfamiljer. En del av er kanske tog del av de lyssnarsamtal vi hade under hösten 2003 för att ta reda på hur befolkningen vill att omsorgen av barnen bör vara.

Vi står också inför EU-parlamentsvalet den 13 juni. Valkampanjen kommer igång i början av maj. Kristdemokraterna kommer då att annonsera var och när vi håller öppna valmöten för allmänheten.

VI POLITIKER ÄR VALDA för att föra folkets talan, men i kan inte vara överallt och veta allt. Vi är därför måna om att ta del av era åsikter och tankar. I den här tidningen hittar du e-postadresser och telefonnummer där du kan nå oss. Inför varje sammanträde med kommunfullmäktige finns i Östgöta Correspondenten de frågor som skall komma upp. Då kan du delge oss hur du ser på saker och ting inför de beslut som ska fattas.

Är du intresserad av vår politik, hör av dig! För några veckor sedan gjorde jag ett besök hos en 91 år gammal dam som ville ha besök av en politiker för att utbyta tankar och åsikter. Det var fräscha idéer som hon kunde presentera. En härlig eftermiddag som kommer att finnas kvar hos mig som ett fint minne!



Lisbeth Forsberg  
Ordförande i lokalavdelningen



Kristdemokrater aktiva i Linköpings kommunpolitik samlade utanför stadshuset efter en utbildningsdag.

## Linköpings bästa i fokus!

**Kristdemokraterna i Linköping har ett aktivt år bakom sig med mycket arbete där linköpingsbornas bästa varit i fokus. Vårt kommunalråd Jan-Willy Andersson berättar om året som gått, men blickar också framåt mot nya mål för 2004!**

Under 2003 har kristdemokraterna lagt ett flertal motioner i Kommunfullmäktige. En handlar om att utveckla övningsområdet även med avseende på turism, motion och rekreation. Vi vill skapa naturliga mötesplatser för gemenskap över generationsgränserna, där unga, äldre, medelålders och barn kan umgås. Andra motioner handlar om rättvist familjestöd, att förstärka papparollen och att ge handledning till familjehem med tonårsplaceringar. Det handlar om att på olika sätt ge stöd till olika familjebildningar för att människor bättre ska klara vardagens påfrestningar och krav. Vi har också motionerat om vikten av att socialtjänsten upprättar en genomarbetad vårdplan för unga lagöverträdare. Om de får rätt påföljd och därmed bästa tänkbara prognos för återgång till "normalt liv", kan man så tidigt som möjligt hjälpa den unge bort från kriminalitetens bana.

VI HAR OCKSÅ SKRIVIT interpellationer. Två har handlat om äldreomsorg. En försökte påverka den politiska ledningen att förbättra för dem som fick det sämre då maxtaxan infördes i äldreomsorgen. En interpellation handlade om vikten av att personal kommer i rimlig tid vid larm.

Slutligen har två interpellationer handlat om vikten av att ungdomar har tillgång till bad under sommaren och att gymnasieskolan också ska anpassas till de så kallade bokstavsbarnen.

Man kan sammanfatta dessa motioner och interpellationer med att vi på olika sätt vill värna om de nätverk av gemenskaper som stöder den enskilda individen i den lilla gemenskapen till att växa och utvecklas.

UNDER 2004 KOMMER VI oförtrutet att arbeta vidare mot samma mål! Det handlar om stöd till familjer, där vi har ett nytt spännande familjepolitiskt program att lansera. I kultur- och fritidsnämnden kommer vi att arbeta för ett kulturhus där ungdomar kan utveckla olika skapande egenskaper tillsammans med äldre som har erfarenhet att dela med sig av. I omsorgsnämnden fortsätter vi att fokusera på måltiden som sådan och fortsätter påpeka att de människor som haft det sämst har fått det sämre med maxtaxan och att vi som kommun bör rätta till vad vi kan. Det är viktigt att varje människa kan känna trygghet inför behovet av stöd och hjälp den dagen man blir beroende av det. För skolans del har vi all anledning att fortsätta att arbeta för att barnen skall få bra skollokalerna och mindre grupper för att nämna något. Vi driver vidare de frågor som vi tidigare har lyft, envist hoppfulla att få förändring till stånd.

Jan-Willy Andersson  
Kommunalråd



Fråga oss  
om vår politik i  
Linköpings kommun

Barn- och ungdomsnämnden  
Bo Jacobsson  
bojaco@berzelius.linkoping.se

Bildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden  
Ann-Sofie Bergeling  
tfn 013-15 42 96 (bost), 013-28 58 90 (arb)  
mobil 070-349 23 04  
ann-sofie.bergeling@linkoping.se

Byggnämnden  
Percy Odell  
tfn 013-13 72 22 (bost)  
mobil 0707-48 21 14  
percy.odell@linkoping.se

Kollektivtrafiknämnden  
Hans-Åke Bergeling  
tfn 013-15 42 96 (bost)  
hans\_ake35@hotmail.com

Miljönämnden  
Knuth Sjöquist  
tfn 013-705 57 (bost)  
knuth.sjoquist@linkoping.se

Omsorgsnämnden  
Jan-Willy Andersson, kommunalråd  
tfn 013-20 71 84 (arb), 013-16 27 51 (bost)  
mobil 070-590 71 84  
jan-willy.andersson@linkoping.se

Socialnämnden  
Daniel Forsberg  
tfn 013-10 19 67 (bost)  
daniel.forsberg@linkoping.se

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden  
Lars Malmbjörk  
tfn 013-13 12 76 (bost)  
lars.malmbjork@linkoping.se



Välkommen att samtala om  
Kristdemokraternas politik!

Flera måndagkvällar under våren träffas Kristdemokrater som är aktiva i kommunpolitiken och diskuterar aktuella frågor i kommunpolitiken. Träffarna är öppna för alla som är intresserade av att samtala om Kristdemokraternas politik i Linköpings kommun. Du är alltså välkommen att vara med! Vi träffas alltid kl 18.00 i Stadshuset. Har du frågor, kontakta Jan-Willy Andersson (se rutan ovan). Följande datum träffas vi under våren.

5 april, 19 april, 3 maj, 17 maj, 7 juni,



Kristdemokratin värnar det gemensamma bästa för medborgare. Ett av flera inslag i partiets ideologi.

## Kristdemokratisk politisk filosofi

**SOM AKADEMIKER BLEV JAG** intresserad av kristdemokratin först vid upptäckten av den omfattande politiska filosofiska tradition som finns som grund för vår politik. Det bör påpekas att det är min absoluta uppfattning att den svenska kristdemokratin är en unik kombination av de svenska Kristdemokraternas historia av folk rörelse och "common sense" och den kontinentala akademiska kristdemokratin. Det är den senare som här avhandlas, inte för att den är viktigare, utan för att den är relativt okänd vid de svenska akademierna.

Kristdemokratin har två huvudsakliga grundvalar: personalismen och naturrätten. Dessa idériktningar har varit oerhört viktiga och inflytelserika genom historien, dock inte främst i Norden eller Storbritannien, vilka kanske är de kultursfärer som påverkar oss mest.

**IDÉERNA SPÄRAS TILLBAKA** till Tomas av Aquinos (1200-talet) uttolkningar av den grekiske filosofen Aristoteles och idétraditionen brukar därför omnämnas som "aristotelisk-thomistisk". Tomas var under många århundraden en av de mest inflytelserika filosoferna i den akademiska världen, mentappade i popularitet under upplysningen på 1700-talet. Hans tankar fick dock en renässans i slutet av 1800-talet och på 1900-talet när sk neo-thomister dök upp. Den mest kända av dessa är Jaques Maritain som bl a hade en mycket aktiv roll i utvecklandet av FN:s förklaring av de mänskliga rättigheterna 1947.

Personalismen är oerhört central. Personalismen är en människosyn som utgår från att människan är av moralisk natur, d v s hon är ansvarig för sina handlingar (till skillnad från t ex djuren). Personalism innebär också att människan inte är sig själv nog utan behöver gemenskap med andra – hon är av social natur. Detta till skillnad från individualismen men även från kollektivismen eftersom personalismen förespråkar den lilla, naturliga gemenskapen istället för det stora, konstruerade kollektivet.

**KRISTDEMOKRATIN ANSLUTER OCKSÅ** till den klassiska naturrätten, som är nära förbunden med personalismen. Naturrätt innebär i korthet att man erkänner att det finns allmänt giltiga värden som

är beständiga. Att döda är inte fel för att vi säger att det är fel utan för att det kränker det omistliga människovärdet. Därav kristdemokraters tal om etik; det finns alltså handlingar som är rätt eller fel i sig, även om de regerande politikerna vid en viss tidpunkt inte tycker så.

Förvaltarleksprincipen, ofullkomlighets-tanken, "det gemensamma bästa" är centrala principer i kristdemokrati. En kristdemokratisk princip som har fått enormt inflytande över EU:s bildande är subsidiaritetsprincipen. Detta naturligtvis eftersom EU-tanken förstärktes av starka kristdemokrater som Konrad Adenauer. Subsidiarium är latin för "stöd" och principen innebär att varje gemenskap skall fungera som stöd för sina ingående medlemmar. Om en liten gemenskap inte klarar vissa uppgifter skall de få stöd av nästa "nivå" i samhället. T ex kan ju inte familjer stå för rättsskipning, utan det måste överlämnas till en annan samhällsnivå. Barnuppfostran löses bäst av familjen medan miljöfrågor måste lösas med globalt samarbete.

**KRISTDEMOKRATIN FINNS I HELA VÄRLDEN.** I Europa är den statsbärande i många länder. Tyskland framstår naturligtvis som ett paradexempel där CDU har varit det dominerande partiet under landets demokratiska utveckling. Man får dock inte glömma bort länder som Nederländerna, Belgien, Italien, Österrike och Norge där det finns betydelsefulla kristdemokratiska rörelser, och i några fall statsministrar. I världen ser man dessutom Latinamerika där kampen för demokrati drivs av kristdemokrater. Ett aktuellt exempel är Kuba där diktaturens största motståndare är landets kristdemokrater, som betalat med sin frihet för sin önskan om demokrati. Ett annat är störtandet av Pinochet som leddes av kristdemokrater.

Ett nytt intresse för den aristotelisk-thomistiska traditionen kan till viss del skönjas på de svenska akademierna och visst skulle det vara befriande om man slutade karaktärisera politiska rörelser endast som konservativa, liberala, socialistiska eller olika kombinationer av dessa?

Patrick Vigren



Tema:

## Valet till Europaparlamentet

Till vänster: Fyrklövern som toppar Kristdemokraternas lista i Europaparamentsvalet: Lennart Sacrédeus, Helena Halldorf-Romero, Anders Wijkman och Desirée Pethrus-Engström. Nedan: Erik-Olof Backlund, kandidat från Linköping.



## EU:s nya konstitution

**SAMARBETET I EUROPA** idag liknar inte det man hade för drygt 50 år sedan. Från att i början varit en ganska undanskymd samarbetsform, påverkar idag besluten inom EU såväl inrikes- som utrikespolitiken i alla medlemsländer. Samarbetsformerna har reglerats genom fördrag mellan länderna. Senaste fördraget var i Nice år 2000. Ingen var dock helt nöjd med Nicefördraget varför ett Framtidskonvent sammankallades redan 2002. I juni 2003 presenterades konventets förslag till EU:s nya konstitution. Vad blev bra och vad blev mindre bra i förslaget?

Konstitutionen är lättläst, var och en kan förstå vad som är skrivet. Konstitutionen ger en god överblick över vad EU är. De mänskliga rättigheterna har fått ökad betydelse. Flera delar av konstitutionen syftar till ökad öppenhet i det Europeiska samarbetet och att de nationella parlamenten får en förbättrad formell roll. Det har blivit tydligare vilka befogenheter EU respektive medlemsländerna har.

**DET SOM ÄR MINDRE BRA** är att det tycks vara alltför lätt för Europeiska rådet att ändra i beslutsreglerna. Det finns inget väsentligt skrivet om förändringar i den penningslukande jordbrukspolitik. Det finns formuleringar omkring ett förstärkt samarbete på försvarsområdet som vi står mycket frågande inför. Detsamma gäller för den s k EU presidenten, dvs en vald ordförande för Europeiska Rådet. Om denne ordförande blir en maktfaktor eller en galjonsfigur är svårt att avgöra idag. Konstitutionen medger inte heller att varje land får sin egen EU-kommissionär.

Helhetsintrycket av förslaget är de flesta ändå ganska nöjda med. Under hösten 2003 diskuterades förslaget intensivt under Italiens ordförandeskap. Dock lyckades man inte komma överens om detaljerna. Det blev alltså inte ett Rom II fördrag som Silvio Berlusconi så hett eftertraktade. Under våren 2004 är Irland ordförandeland. Kommer EU:s nya konstitution att få namnet Dublinfördraget måntro?

Lars Eklund

## Linköpingskandidat i EU-valet

**Om några månader har vi val till EU-parlamentet, och vi kan med stolthet notera, att en linköpingsbo finns med på valsekeln. Det är kd-veteranen professor Erik-Olof Backlund, nominerad av Seniorförbundet som en av listans lite äldre kandidater. Vi frågar honom varför han ställer upp:**

- Först och främst vill jag uttrycka min starka solidaritet med EU som princip. Min positiva inställning beror på en grundmurad personlig övertygelse om att Sverige nu antligen måste ta steget ut i världen. Jag upplever alltför många svenskar som helt enkelt egennyttiga och självförträftliga.

- Svenska folket tycks inte ha begripit vilken fin idé som ligger bakom EU, och att det t.o.m. tycks finnas kristdemokrater som inte har förstått den. För mig är EU bl.a. ett försök att konkretisera det rättvisekrav, som – faktiskt utifrån Evangeliet – måste ställas på alla människor, och följaktligen också på alla nationer. De olka länderna i Europa är allt annat än jämlika, en del 'har det bra' och andra sämre, på olika sätt. Beträffande Sverige så har vi det *alltför* bra, materiellt sett, om vi jämför oss med andra länder i Europa. EU är en fantastisk utmaning att hävda rättvisekraven, i första hand inom Unionen, och på sikt globalt.

- **MED MIN PLACERING PÅ LISTAN** som nummer 13 har jag självfallet inte ens en mikroskopisk chans att nå EU-parlamentet, men det är viktigt att göra klart för sig vad jag skulle vilja arbeta för där, om jag vore ledamot.

- Det är svårt att i konkreta 'politiska' termer klä det arbete som jag skulle vilja lägga ned för att motverka tendenser till europeisk protektionism. I bästa fall kan handeln med länder utanför EU så småningom bli någorlunda rättfärdig, men det finns en tilltagande risk att en på olika sätt ogynnsam utveckling av den globala marknaden får EU att framför

allt se om sitt eget hus. Jag vill tills vidare hålla vaksamheten hög för att ha god beredskap för politisk aktivitet med *global solidaritet som nyckelord*.

- **JAG HAR ALLTID HAFT** ett stort intresse för energihushållning och energipolitik. Jag har i min forskning samarbetat med energiexperter vilket bör ge mig adekvat kompetens i energipolitiskt arbete. För mig framstår Europas storlek som lämplig då det gäller att söka harmonisera nationella behov av, och transnationell handel med energi. Jag vill bidra till att avsevärt mera rent politiskt arbete än hittills läggs ned på

a) att definiera 'rimliga' energiförbrukningsnivåer i det europeiska samhället, och

b) att befrämja en 'politiskt okonventionell', förutsättningslös och därför *friare forskning* inom energisektorn, med sikte på att praktiskt pröva de riskfria tekniker för kärnenergiutvinning som står till buds teoretiskt, och de ännu inte förutsättningslöst undersökta teknikerna för att utvinna naturligt förekommande hydrodynamisk och termisk energi, .

- Intimt kopplad till energipolitiska frågor är *kommunikationspolitiken*. Europa lider redan svårt av 'trafikinfarkter' som kräver radikala politiska grepp. Det vore en dröm för mig att få gå in i ett sådant arbete. Ett första och redan mycket angeläget steg vore en radikal koordination av den spårbundna trafiken. Trots mycket stora tekniska framsteg har man ännu inte vågat ge denna trafik den 'överstatliga' karaktär den förtjänar, och som den i princip är gjord för.

- **VAD JAG FRAMFÖR ALLT** förväntar mig är att vi åtminstone pallrar oss till valurnorna den 13 juni. Då, men inte annars, har vi chans att få in åtminstone en svensk kristdemokrat i EU-parlamentet, Anders Wijkman, en ledamot att vara mycket stolt och tacksam över.

## Kristdemokraterna ska driva politik i Europaparlamentet

**EUROPAVALET 2004** ska kristdemokraterna få representation i EU-parlamentet. Våra lösningar av de framtida problemen behövs. Det här valet handlar inte om medlemskap eller ej - Sverige är redan ett medlemsland. Valet handlar om hur stor representation vi ska ha och vilka som ska driva politiken inom EU. Tänk på att unionen bildades med kristdemokrater som initiativtagare (Konrad Adenauer, Robert Schuman m.fl.). Avsikten var att skapa en fredsbevarande kraft efter världskrigens vedervärdigheter. Fredsbevarandet skulle uppnås genom ett brett och djupt samarbete kring förståelsen mellan människor och verka för att överbrygga klyftor mellan folk och nationer. Samarbetet skulle ske utan att den egna suveräniteten och makten över interna angelägenheter förlorades.

Var finns människan? En stor del av samarbetet som hittills bedrivits, har fokuserat på åtgärder för att nå ekonomisk och teknisk tillväxt. Med en kraftsamling kring ekonomi och teknik finns en uppenbar fara att viktiga mänskliga värden förloras. För att bevara fred i djupare mening måste människor förstå varandra och respektera de kulturella arv som olika nationer är bärare av.

Jag är inte fientligt inställd till vare sig teknisk eller ekonomisk utveckling. Men den utvecklingen får aldrig bli ett mål i sig utan ett medel för mänsklig tillväxt. Jag menar att kristdemokraternas stora bidrag till detta arbete är att kämpa för den värdegrund som finns i kristen etik och västerländsk humanism.

**ÖSTSTATERNAS ANSLUTNING.** Spänningen mellan öst och väst har varit förödande genom tiderna. Det är därför väsentligt att fler öststater blir medlemmar i EU. Det är viktigt att kristdemokraterna medverkar till att förberedelserna sker såväl

mentalt som känslomässigt, så att olika kulturer möts på ett ömsesidigt och respektfullt sätt.

I västvärlden har människor fått acceptera ökad teknifiering och ekonomisk standard. Trots detta finns grupper som inte riktigt anpassat sig till det högteknologiska samhället. Öststaterna lever under helt andra omständigheter. Där går tillväxten för snabbt för att människor skall hinna med. Finns det en kritisk gräns för hur snabbt teknisk utveckling i samhället kan ske utan att människor känner utanförskap? I Estland, som sprakar av tillväxt, finns glädje över att landet blivit fritt från kommunisternas band, men inte lika visioner om vad denna frihet ska nyttjas till. Framtidsvisioner hos medlemsländerna är en förutsättning för gott samarbete. Jag är övertygad om att öststaterna är beredda att arbeta för att komma in i EU på bästa sätt. Kan Kristdemokraterna påverka västvärlden att möta dem med värme och vishet?

**VÄSTVÄRLDENS BEREDSKAP.** Det är viktigt att vi välkomnar öst- och centraleuropeiska länder till EU för att kunna överföra tankar, bestämmelser och krav till dem och samtidigt ta vara på deras erfarenheter och kunnande. Ett långsiktigt samarbete bygger på respekt för varandras behov, möjligheter och förutsättningar. Införandet får inte enbart handla om samverkan av ekonomisk och teknisk natur. Istället handlar det om att välkomna länder in i en gemenskap som karaktäriseras av givande och tagande.

Fortfarande möts jag av talesätt som ”vi i Sverige och dom i Europa”. Numera är vi både svenskar och europeer med allt vad det innebär. Det är vi i Europa som besöker varandra, är måna om varandra och ska utveckla gemenskaper och trivas tillsammans.

Gemensam värdegrund. Den värdegrund

som demokratin vilar på utgår från västerländsk humanism och kristen etik. Idéer om mänskliga rättigheter delas dock inte av alla. Många måste bli medvetna om hur de idéerna ska komma till uttryck inte enbart i dokument utan i livet. Frågan är om inte alla medlemsländer behöver aktualisera innebörden i varje människas lika värde för att freden ska bevaras. Att samverka kring ekonomisk och teknisk tillväxt skapar arenor där fredsbevarande värden aktualiseras. Det är bra för hela Europas existens. Risker är dock att den gemensamma värdegrunden glöms bort. Istället ägnas energi och tid åt mätbara resultat.

**JAG EFTERLYSER EN BALANS** som innebär att gemensamma värden aktualiseras samtidigt som arbetet med ökad ekonomisk och teknisk tillväxt sker. Glömmer vi bort den värdegrund som krävs för att bevara freden kan samverkan i sämsta fall motverka målet med EU. Därför bör ett programarbete ske tillsammans med de länder från öst- och centraleuropa som ansökt om medlemskap för att befästa den värdegrund som ligger till grund för EU:s fredsbevarande funktion. Vi kristdemokrater behövs i Europaparlamentet, det ska vi medverka till genom vår röst den 13 juni.



Yvonne Andersson  
Riksdagsledamot från Linköping

## Familjen

Seminarium  
med fika!

ur lagkommitténs perspektiv



Peter Althin talar.

Dessutom medverkan av riksdagsledamöterna Yvonne Andersson, Ragnwi Marcelind, Tuve Skånberg, Ingvar Svensson och Ingemar Vänerlöv.

Måndag 22 mars kl 18.00  
i Missionskyrkan, Drottninggatan 22

## Nya tankar

Tidningen Nya Tankar är organ för Kristdemokraterna i Linköping. Fyra nummer ges ut per år. Detta specialnummer trycks i 5000 exemplar.

**Ansvarig utgivare:** Lisbeth Forsberg, tfn 013-10 19 67, lisbeth.forsberg@lio.se

**Redaktion:** Lisbeth Forsberg, Per Larsson, Lars Malmbjörk, Rikard Tordön

För att betala medlemsavgift i Kristdemokraterna i Linköping, betala in 100 kronor på postgiro nr 66 80 24-3. Om du vill ha extra exemplar av tidningen Nya Tankar att dela ut, finns fler att hämta på kansliet på Drottninggatan 24.