



# VÅRT #VÄLFÄRDSLÖFTE FÖR MOTALA KOMMUN

KOMMUNALT VALPROGRAM 2018-2022

KRISTDEMOKRATERNA MOTALA



Facebook: [facebook.com/kristdemokraterna](https://facebook.com/kristdemokraterna), [facebook.com/kdmotala](https://facebook.com/kdmotala)

Instagram: [@kristdemokraterna](https://instagram.com/kristdemokraterna), [@buschebba](https://instagram.com/buschebba), [@kdmotala](https://instagram.com/kdmotala)

Twitter: [@kdriks](https://twitter.com/kdriks), [@BuschEbba](https://twitter.com/BuschEbba), [@kdmotala](https://twitter.com/kdmotala)



# Innehållsförteckning

Rubriker	Sida
Inledning / Förord	..... 3
Fria och trygga familjer	..... 4
Barnomsorg och förskola	..... 5
Grundskola	..... 6
Gymnasieskola	..... 7
Äldreomsorg	..... 8
Ett samhälle för alla	..... 9
Digitalisering	..... 10
Trygghet och säkerhet	..... 11
Integration och samhällsgemenskap	..... 12
Kultur och fritid	..... 13
Stadsplanering	..... 14
Miljö och klimat	..... 15
Jobb och näringsliv	..... 16
Kommunens ekonomi	..... 17



## Inledning / Förord

Motala är en fantastisk plats! Det är en stad och en kommun att vara stolt över. Kristdemokraterna har sedan valet 2010, tillsammans med Alliansen Motala drivit flera frågor för att ge medborgarna ett alternativ till den rödgröna majoriteten, ett alternativ att lita på.

Motala behöver en hel rad med positiva förändringar. Man ska inte behöva vänta på en plats på äldreboende för att det är långa köer. Det behövs valfrihet genom eget val inför äldreboende. Skolresultatens negativa trend måste brytas. Kristdemokraterna vill ta ansvar. Vi vill driva på för att minska barngrupperna i förskolan, ge bättre förutsättningar till familjer i deras vardag, ge ökad kontinuitet inom omsorgen, öka integrationen samt förbättra tryggheten och delaktigheten i vår kommun. Allt för att du ska kunna känna trygghet, tillit och ge framtidstro i Motala. Vi vill bygga stabilitet för framtiden.

Kristdemokraterna kommer i alla lägen ta strid mot familjefientliga förslag och värna familjers möjlighet att få ihop livspusslet.

Kristdemokraterna vill ha ordning och reda i ekonomi och hur vi i kommunen driver verksamhet. Alltför många gånger har vi sett avsaknaden av konsekvensanalyser i den rödgröna majoritetens förändringsplaner. Sådant ska inte accepteras av oss medborgare. Vi vill utveckla HELA Motala kommun, både tätorter och landsbygd ska leva.

Politiken varken kan eller ska lösa allt. Varje invånare behöver också ta ansvar, efter sina förutsättningar, för att vi ska få ett bättre, tryggare och mer jämlikt Motala. Men politiken är viktig, och därför har Kristdemokraterna vässat ett valprogram med nya #välfärdslöften och vi hoppas få medborgarnas förtroende att vara en aktiv röst i vår kommun.

**Erik Forslund,**  
partiavdelningsordförande

**Jan Gyllenhammar,**  
gruppledare & valledare



## Fria och trygga familjer

*”Människor utvecklas, mognar och mår bäst i små grupper. I den lilla gemenskap som en familj utgör får familjemedlemmarna möjlighet att ge och möta kärlek, omtanke och förståelse, men också ställas inför krav och ta ansvar. På det sättet anknyter familjen som gemenskap till människans djupaste behov – behovet att bli sedd och inte vara utbytbar.”*

Det är i mötet med andra människor vi formas som personer. Trygga familjer och andra nära gemenskaper är därför en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Ingen familj är dock den andra lik. Vår utgångspunkt är därför att familjen och andra nära gemenskaper själva så långt som möjligt ska ha makten att utforma den egna vardagen. Det offentligas uppgift är att ge stöd i detta.

Idag ser vi emellertid hur många politiker har en tendens att vilja styra och i alltför stor utsträckning lägga sig i hur människor väljer att utforma sin vardag. Det vill vi motverka. Men det finns också tillfällen då familjen inte är den trygga plats den borde vara. Då måste det offentliga finnas där, inte minst för barnens skull. Vi ser också hur vardagen för många familjer är svår att få att gå ihop. Upplevelse av stress, tidsbrist och otillräcklighet är något som många känner igen. Där har politiken en uppgift att skapa förutsättningar för att människor ska kunna utforma sin vardag så att stress, tidsbrist och upplevelser av otillräcklighet motverkas.

### **KRISTDEMOKRATERNA ANSER ATT**

- varje familj ska ha möjlighet till stöd från en familjecentral eller familjehus.
- familjerådgivning ska vara tillgänglig för alla och samtal ska erhållas inom max fyra veckor.
- förstagångsföräldrar ska erbjudas en gratischeck till familjerådgivningen som de kan nyttja om de vill eller har behov. Det ska finnas möjlighet att välja bland olika familjerådgivare (LOV).
- föräldrastödsprogram ska utvecklas och erbjudas minst två gånger blivande föräldrar och föräldrar under barnets uppväxttid. Detta ska även finnas tillgängligt sommartid.



## Barnomsorg och förskola

*”Förskoleverksamheten ska vara flexibel till sin karaktär och möta det enskilda barnets behov. Familjer ska kunna välja mellan olika omsorgsformer. God valfrihet för föräldrarna förutsätter mångfald i utbudet.”*

Vi vill prioritera att föräldrarna ska få så mycket tid med sina barn som möjligt, inte att välja vilken förskola man ska gå. Vidare, vill vi att det ska finnas möjlighet för föräldrar, som vill vara hemma med sina små barn lite längre, att få barnomsorgspeng för omsorg om egna barn i hemmet. Barnomsorgspengen, ska gälla barn 1-3 år, uppgå till 6000 kronor per barn och månad.

Barnomsorg och förskola ska stödja familjerna, inte styra. En god omsorg möjliggör för föräldrarna att arbeta, studera eller söka jobb men har också ett pedagogiskt uppdrag där barnen förbereds inför skolan. Barns och familjers behov ska vara utgångspunkten där respekt för barnet, barnets föräldrar, barnets kulturella identitet och språk är grundläggande.

Under en lång tid har vi sett en utveckling mot allt större barngrupper inom förskolan. Detta är olyckligt inte minst för de yngsta som har svårare att anknyta till många personer. Vi ser också en tendens att förskolan gynnas framför andra omsorgsformer vilket begränsar familjernas möjlighet att välja.

### **KRISTDEMOKRATERNA ANSER ATT**

- stor valfrihet och mångfald ska prägla barnomsorg och förskola.
- kommunalt drivna och enskilda förskolor ska ges samma förutsättningar.
- barngruppernas storlek i förskolan ska minska, ett maxtak på 12 barn i småbarnsgrupperna och 15 i övriga grupper ska fastställas.
- mindre barngrupper ska prioriteras före fler timmar för barn till föräldralediga
- möjlighet till plats i familjedaghem ska aktivt erbjudas alla familjer.
- familjer ska kunna utnyttja barnomsorgspengen för att ta hand om egna barn.
- syskonförtur i val till förskola och skola bör gälla, inte minst för att underlätta familjers vardagsliv
- öppen förskola ska finnas.
- en servicegaranti ska inrättas som garanterar förskoleplats inom tre månader.
- strukturer för samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri ska utvecklas för att barn i behov ska få stöd i tid.
- kommunen ska bli skyldiga att erbjuda familjedaghem för de som önskar.



## Grundskola

*”Skolan har två huvuduppgifter: dels att stimulera elevernas intellektuella och praktiska kunskapsutveckling och kritiska tänkande och dels att, tillsammans med föräldrarna, fostra eleverna till ansvarsfulla samhällsmedborgare. Under förutsättning att skolorna har denna utgångspunkt, följer läroplanen och lever upp till kvalitetskrav, ska de ges ett stort mått av frihet att själva utforma undervisningen.”*

Nyfikenhet och sökande efter kunskap är ett grundläggande drag i den mänskliga naturen. Skolan har mot denna bakgrund i uppgift att ge varje elev så goda förutsättningar som möjligt att nå sin fulla potential. Men skolan har också ett fostrande uppdrag liksom en uppgift att stärka varje elevs självkänsla.

Tyvärr lever inte alla skolor upp till detta. Överlag ser vi fallande resultat i svenska skolor. I allt för många klassrum är det för dålig ro för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Vi ser också hur många elever som är i behov av olika typer av stöd inte får hjälp i tid och inte sällan "faller mellan stolarna".

### **KRISTDEMOKRATERNA ANSER ATT**

- möjligheten att välja skola ska fortsatt vara en rättighet.
- aktivt skolval ska tillämpas oavsett det gäller fristående eller kommunal skola.
- kommunen ska publicera jämförelser mellan skolor för att underlätta valet.
- kommunalt och enskilt drivna skolor ska ges likvärdiga förutsättningar såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt.
- elever som missat målen i något ämne ska erbjudas ferieskola.
- lärarnas arbete ska ändras till mer undervisning och mindre administration.
- skolorna ska ha kompetens och avsätta resurser för att tidigt upptäcka barn i behov av särskilt stöd.
- strukturer för samverkan mellan skola, socialtjänst och barnpsykiatri ska utvecklas för att barn i behov av stöd tidigt ska kunna fångas upp.
- en elevhälsogaranti ska finnas som säkrar kontakt med elevhälsan varje dag.
- grundsärskolan ska ge eleverna, utifrån deras förutsättningar, samma möjlighet till träning, utbildning och lärande som övriga elever.
- det ska finnas fler vuxna i skolan, exempelvis klassmorfar.
- organiserad fysisk aktivitet ska förekomma varje dag i skolan.
- samtal med studie- och yrkesvägledare ska ha fokus på framtida jobb.



# Gymnasieskola

*"Gymnasieskolan ska i hög grad utgå från elevernas behov och intressen och bör därför präglas av mångfald. Ett brett spektrum av både teoretiska och praktiska utbildningar ska erbjudas eleverna."*

Gymnasieskolan ska ge en stabil grund inför vuxenlivet såväl för den som planerar att studera vidare som den som vill gå ut direkt på arbetsmarknaden. Möjligheten att studera är dock inget som ska vara begränsat till ett visst åldersspann. Möjligheten att komplettera sina studier ska finnas under hela livet. Gymnasieskolornas uppdrag är att se till att eleverna, utifrån sina förutsättningar, får samma rätt till utbildning och lärande som andra elever.

Idag ser vi dessvärre hur allt för många elever inte slutför sina gymnasiestudier, särskilt gäller detta elever som börjar på något av de individuella programmen inklusive språkinträdning. De är också många som upplever att de valt fel program och därför byter till ett annat vilket ofta innebär att gymnasietiden förlängs. Det finns även problem med att för många elever väljer program och inriktningar inom områden där det är svårt att få jobb.

## KRISTDEMOKRATERNA ANSER ATT

- möjligheten att välja skola ska fortsatt vara en rättighet. En mångfald av skolor, såväl avseende utförare som profil ska finnas
- ett nära samarbete ska finnas mellan skolan och det lokala näringslivet, exempelvis vad gäller lärlingsutbildningar.
- en elevhälsogaranti ska finnas som innebär att varje elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan varje dag.
- alla elever ska ges möjlighet att återkommande träffa utbildad studie- och yrkesvägledare för att kunna göra välgrundade studie- och yrkesval.
- vid vägledningssamtal hos studie- och yrkesvägledare ska förutsättningarna för framtida jobb vara ett centralt perspektiv.
- varje gymnasieskola ska ha ett ansvar att snabbt och aktivt följa upp de elever som har hög frånvaro.
- gymnasieskolorna ska verka för att de elever som har intresse och möjlighet ska erbjudas praktik eller lärlingsplatser.
- den som medvetet förstör skolmiljön, exempelvis genom klotter, ska medverka till att återställa skadan.
- gymnasieskolorna ska som helhet uppmuntra ideellt engagemang i föreningar, idrottsorganisationer och liknande.



# Äldreomsorg

*"Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet. Det innebär att service, vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde med hänsyn till själsliga, andliga och materiella behov. Denna samhällsliga skyldighet innebär att äldreomsorgen måste vara väl utbyggd med hemtjänst och hemsjukvård, olika former av dagverksamhet samt ett varierat utbud av boendeformer."*

Människovärdet beror inte på åldern eller den egna förmågan. Äldreomsorgen ska därför präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Vår utgångspunkt är att varje person bäst känner sina egna behov och att möjligheten till inflytande och valfrihet därför ska vara stort. Närhet och gemenskap är grundläggande mänskliga behov, något som det offentliga inte fullt ut kan tillfredsställa. Av denna anledning måste äldreomsorgen måna om goda relationer med anhöriga och ett gott samarbete.

## KRISTDEMOKRATERNA ANSER ATT

- kommunens vård och omsorg ska vara personcentrerad och det ska vara möjligt att få välja äldreboende.
- varje person över 85 år som vill, ska utan biståndsbedömning garanteras plats i anpassat boende när personen själv bedömer att behovet finns.
- varje person själv ska kunna välja utförare av hemtjänsten genom LOV.
- vårdserviceteam ska inrättas med personal som avlastar vårdpersonalen arbetsuppgifter gällande service i form av transporter och städning mm.
- hög kvalitet och stor valfrihet vad gäller maten ska garanteras.
- kommunen ska ha ett välutvecklat anhörigstöd.
- kommunens värdighetsgarantier ska vara tydliga och konkreta.
- brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar ska utföras regelbundet och redovisas öppet och lättförståeligt på exempelvis kommunens hemsida.
- den palliativa vården ska i samverkan med landstinget/regionen utvecklas för att garantera alla en värdig vård i livets slutskede.
- kommunen ska erbjuda träffpunkter för äldre i samverkan med civilsamhället med en variation av aktiviteter.
- antalet hemtjänstpersonal per hemtjänsttagare ska inte överstiga 10 olika personer per 14-dagarsperiod.
- kommunen ska erbjuda trygghetslarm utan biståndsbedömning.
- ideellt driven och idéburen vård och omsorg ska ges goda förutsättningar att växa fram och driva verksamhet.





## Ett samhälle för alla

*"Myten om den perfekta människan som ideal och norm riskerar att bli ett hot mot viktiga värden som delaktighet och solidaritet. Politiken måste förankras i en människosyn som både tillmäter människan ett absolut och okränkbart värde och erkänner att alla människor är olika med olika begåvning, intressen och förutsättningar."*

Gemensamt för oss människor är att vi är sociala varelser med behov av små, naturliga gemenskaper. Därför bör i normalfallet familjen och andra anhöriga ges en central plats i det stöd som ges. Insatserna ska stödja när det brister och stimulera de positiva krafter som finns hos varje person.

Risken för diskriminering och negativ särbehandling är något som måste beaktas. Idag finns tyvärr många som lever i olika typer av utsatthet. Runt var femte barn lever i förhållanden där någon förälder har ett riskbruk eller missbruk av alkohol.

### **KRISTDEMOKRATERNA ANSER ATT**

- "Första linjen" ska inrättas i samarbete med landstinget dit barn och ungdomar och vårdnadshavare kan vända sig för att kunna få stöd och vägledning.
- kommunen ska bedriva ett aktivt arbete för att motverka risk- och missbruk med särskilt fokus på barn och unga.
- kommunen ska utveckla arbetet med att upptäcka och förebygga våld i nära relationer liksom hedersrelaterat våld och förtryck.
- det ska finnas tillgång till mans- och kvinnojourer.
- det ska fokuseras på att minska antalet barn i ekonomiskt svaga hushåll.
- kommunen ska ha ett aktivt arbete i samverkan med bostadsföretagen för att kunna förebygga vräkning, särskilt där barn finns med i bilden.
- kommunens tjänster inom LSS, dagligverksamhet och assistans ska prövas med upphandling enligt LOV och LOU.
- kommunen ska i sin bostadsförsörjningsplan ha en tydlig ambition att säkerställa försörjningen av bostäder för personer med funktionsnedsättning.
- när personer inom LSS erbjuds boende ska stor vikt läggas vid personen.
- utifrån förmåga och förutsättningar ska praktik, lärlingsplats eller ordinarie arbete kunna prövas som alternativ till daglig verksamhet.



# Digitalisering

*"Internets möjligheter att sprida information och kommunicera med medborgarna ger enorma möjligheter att utveckla och fördjupa vår demokrati, och med fler e-tjänster kan kommunen bli ännu mycket bättre på att utnyttja internets kraft för att kommunicera mellan medborgare och offentliga institutioner. Arbetet med digitalisering bör ske i tydlig dialog med medborgarna och förutsättningslöst utforska de möjligheter som finns."*

IT och internet är mycket viktiga delar i forandet av framtidens öppna kommun för våra kommuninvånare. Internet betraktas även som en del av den samhälleliga infrastrukturen och därför är det viktigt att ta fram en internetstrategisk utvecklingsplan som säkerställer alla medborgares tillgång till information, bildning och interaktivitet vars syfte är också att skapa ett mer transparent samhälle.

Kristdemokraterna har varit pådrivande att utvecklingen av öppna data ska påbörjas i kommunen. Öppen data bidrar till ökad öppenhet då fler kan ta del av den information som kommunens verksamheter besitter. Kommuninvånarna kan enklare själva kontrollera att kommunen lever upp till ställda förväntningar, samtidigt som transparensen i verksamheterna ökar. Det kan exempelvis handla om sådana data som kö till barnomsorgen, meritvärden från skolan, besöksstatistik på biblioteket eller sevärdheters lokaliseringar och öppettider. I flera fall är det data som vi redan samlar in, men som vi enbart skickar vidare till sammanställande organ – t.ex. SCB, SKL, etc. Här finns mängder med tänkbara tillämpningar som externa aktörer på ett innovativt sätt kan skapa tjänster och appar som ger oss medborgare mervärden.

E-tjänster är också ett begrepp som kommer bli allt viktigare. Syftet är att ge bra digital service till medborgarna samtidigt som det ger en potential att effektivisera samspelet mellan kommun och medborgare och därtill spara pengar och administrationstid.

## **KRISTDEMOKRATERNA ANSER ATT**

- det internetstrategiska arbetet ska påbörjas för en ökad öppen delaktighet och transparent digital kommun.
- kommunen ska verka för att öppen data ska användas allt mer.
- kommunens samtliga förvaltningar verka för att erbjuda öppen data
- digitalisering är ett sätt att effektivisera för att möta framtidens välfärd på ett aktivt och innovativt sätt.
- kommunen fortsätter att ständigt utveckla fler och smarta enkla e-tjänster med fokus på äldreomsorg där det finns många tillämpningsområden.
- alla handlingar i kommunen som produceras digitalt och som inte är belagda med sekretess ska bli tillgängliga via Internet.



## Trygghet och säkerhet

*”Det viktigaste sättet att bekämpa brottslighet är genom förebyggande insatser och det är framför allt vuxnas ansvar gentemot barn och ungdomar. Familjens roll att fostra och leda de unga är av största vikt... Samhället måste vidare ge tydliga signaler om vad som är rätt och vad som är fel. En snabb reaktion på begångna brott och en ökad upptäcktsrisk för förövarna är viktigt.”*

Att bygga ett samhälle där människor känner sig trygga handlar om att ta till sig en mängd olika perspektiv. Alltifrån att skapa naturliga mötesplatser till att bekämpa organiserad brottslighet och allt däremellan. I grunden handlar det dock om ett samhälle där medborgarna känner tillit, tillit till varandra och tillit till samhällets institutioner. Här fyller det civila samhället en betydelsefull roll. I föreningsengagemang fostras vi till tillit, ansvarstagande och civilkurage.

Sedan millennieskiftet har tyvärr grovt kriminella ungdomsgäng blivit ett fenomen i Sverige. Skadegörelse, hot och våld ger upphov till otrygghet och vantrivsel i de bostadsområden där gängen är aktiva. Gängkulturen har visat sig utvecklas främst i områden där föräldrarna känner svag samhörighet med samhället.

### KRISTDEMOKRATERNA ANSER ATT

- aktivt uppföljningsarbete ska göras i socialtjänsten för att uppmärksamma personer som förekommer i ärenden inom barn- och ungdomsenheten.
- stödcentrum för unga brottsoffer ska tillskapas.
- avhoppjourer ska utvecklas, dit personer som vill lämna sitt kriminella liv kan vända sig.
- trygghetsperspektivet ska vara en integrerad del i stadsbyggnadsarbetet för att undvika att miljöer skapas som upplevs otrygga.
- kommunens ordningsföreskrifter ska ses över för att reglera var tiggeri, gatumusicerande och annan liknande verksamhet inte får förekomma.
- arbetet med sociala insatsgrupper ska utvecklas och byggas ut.
- samarbetet skola-polis bör utvecklas, eventuellt med en specifik polis knuten till varje skola som eleverna känner igen.
- kommunen ska ha en väl upparbetad kontakt med polisen för att tillsammans kunna motverka organiserad brottslighet.
- föräldrastödsprogram ska utvecklas och erbjudas minst två gånger blivande föräldrar och föräldrar under barnets uppväxttid
- en handlingsplan ska upprättas för att motverka våldsbejakande extremism.
- allmännyttan ska tillhandahålla ett tillräckligt antal bostadssociala kontrakt.



## Integration och samhällsgemenskap

*”Det svenska kulturarvet, byggt på kristen etik och humanism och därmed en del av den västerländska kulturen, har bidragit till skapandet av vårt lands lagstiftning och rättstradition. Denna etiska grund utgör ett sammanhållande kitt för ett mångkulturellt samhälle, som innebär att många kulturer, religioner, livsstilar, språk och erfarenheter lever sida vid sida och berikar varandra.”*

En vital samhällsgemenskap innebär att medborgarna känner delaktighet och tar ansvar inte bara för de närmaste utan för hela samhället. Denna känsla av delaktighet, tillit och ansvarstagande är avgörande för ett gott samhälle. Om integrationen däremot misslyckas är det i sig ett hot mot samhällsgemenskapen. Här ställs krav på oss som bor här sedan länge att vara öppna och inkluderande men också på dem som kommer hit att anstränga sig att bli en del av sitt nya land och acceptera de grundläggande värderingar vårt land vilar på.

När många invandrare kommer till ett land under kort tid sätts samhällsgemenskapen på prov. Att de som kommer hit snabbt lär sig språket och kommer i egen försörjning är avgörande. Integrationen börjar från dag ett och därför ska både svenskundervisning och sysselsättning ingå även för asylsökande. Genom hel-dagsaktiviteter redan under asyltiden motas utanförskapet och integrationen underlättas.

### **KRISTDEMOKRATERNA ANSER ATT**

- SFI-undervisning ska kombineras med praktik och ska erbjudas även under föräldraledighet
- samhällsorienteringen ska utökas med mer undervisning om värderingar, jämställdhet och sociala och etiska koder i Sverige.
- kommunen ska ha väl utarbetade planer för hur ensamkommande flyktingbarn snabbt ska kunna komma in i skolan och lära sig språket.
- ferieskola ska erbjudas elever som inte når målen i svenska som andraspråk.
- personalen inom förskola, skola och socialtjänst ska fortbildas för att kunna upptäcka och bemöta hedersproblematik.
- praktikplatser för nyanlända ska tillhandahållas
- försörjningsstöd ska kombineras med aktivitetskrav.
- planer för genomgången samhällsorientering för nyanlända ska vara en förutsättning för att få försörjningsstöd.
- det lokala näringslivet ska uppmuntras att delta i mentorskapsprogram för invandrare som vill starta eget.



## Kultur och fritid

*”Ett vitalt civilsamhälle är av stor betydelse eftersom engagemang i föreningar, frivilligorganisationer och samfund innebär demokratisk fostran och normöverföring. Det främjar också det personliga ansvarstagandet. Dessutom är det civila samhället en mötesplats där sociala kontakter skapas och utvecklas både inom och mellan generationer.”*

Ett rikt utbud av kultur, fritidsaktiviteter och friluftsliv bidrar till ett samhälle där det är gott att leva. Något som också har stor betydelse för att skapa en attraktiv kommun eller region. Ett samhälle utan ett rikt kulturliv är fattigt och missar den inspiration som kulturella uttryck förmedlar.

Det offentliga ska dock inte primärt utföra verksamheten, däremot i samverkan med civilsamhälle och näringsliv skapa förutsättningar för att medborgarna ska kunna erbjudas ett rikt och varierande kultur-, fritids- och friluftsliv.

### KRISTDEMOKRATERNA ANSER ATT

- kultur- och fritidspolitikerna ska kännetecknas av mångfald och tillgänglighet.
- civilsamhället, exempelvis idrottsföreningar, studieförbund, scouterna, samfund och andra organisationer ska ha en betydande roll i samhället.
- stödet till civilsamhället ska utformas så att det inte inskränker organisationernas självbestämmande.
- kommunen ska sammanställa information och informera om de möjligheter till kultur, fritidsaktiviteter och friluftsliv som finns.
- personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till kultur- och fritid.
- musikskolan/kulturskolan ska vara en prioriterad del i kommunen.
- bibliotek ska finnas i alla kommuner och såväl kommunen som idéburna aktörer kan ansvara för dessa.
- kommunala anläggningar såsom idrottshallar och skolor ska vara tillgängliga för föreningslivet.
- föreningar ska även erbjudas att själva driva anläggningar där så är möjligt.
- det ska finnas tillräckligt med platser som uppmuntrar till spontanidrott i kommunen.
- kommunen ska införa en fritidspeng som kan sökas av barnfamiljer med försörjningsstöd för att stödja barnens föreningsengagemang.
- kultur ska erbjudas på äldreboenden i samverkan med kulturinstitutioner och civilsamhälle.



# Stadsplanering

*”Ett samhällsbyggande utifrån en kristdemokratisk värdegrund innebär att planera för trygga och vackra miljöer där invånarna själva tar aktiv del i beslutsprocessen och känner sig delaktiga i skapandet av sina närmiljöer.”*

Hur städer och samhällen planeras och gestaltas spelar stor roll för hur de utvecklas och upplevs. När den goda staden planeras bör vi ha ett “hundraårsperspektiv” och sträva efter långsiktig kvalitet och hållbarhet - ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Bostäder ska planeras för olika människors behov. Hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter samt kommersiella lokaler och offentlig service ska blandas för en levande stadsmiljö. Det är också viktigt att ha en planering för landsbygden.

Idag har vi dessvärre en bostadssegregation som motverkar socialt hållbara städer. Vi har också en stor bostadsbrist som gör att det är svårt att komma in på bostadsmarknaden. Vi ser även att många yngre lämnar landsbygden och att en stor del av servicen där försvinner.

## KRISTDEMOKRATERNA ANSER ATT

- när nya områden planeras ska kommunen eftersträva en blandning av olika upplåtelseformer.
- i planarbetet ska åtgärder för att göra kollektivtrafikresandet mer attraktivt prioriteras, exempelvis genom att korta restider och öka tillgängligheten.
- kulturella och estetiska värden ska väga tungt när kommunen utvecklas.
- stadsdelar ska planeras för både bostäder och arbetsplatser.
- i stadsmiljö ska bottenvåningar så långt som möjligt planeras för annat än bostäder såsom arbetsplatser och kommersiella verksamheter.
- förskolor, skolor samt boende för äldre och för personer med funktionsnedsättning ska finnas med tidigt i planarbetet.
- vid stadsplaneringen bör förtätning övervägas då det bidrar till en levande stad och dessutom utnyttjar befintlig infrastruktur.
- även de som bor utanför tätorterna har rätt till en fungerande kollektivtrafik.
- goda förutsättningar för cykeltrafik ska prioriteras när kommunen utvecklas.
- i planarbetet ska det finnas skrivningar om hur tryggheten påverkas.
- grönytor ska planeras utifrån kvalitetsmått och inte bara kvantitetsmått.
- kommunen ska prioritera tillgänglighetsfrågor vid planering för nyproduktion.



## Miljö och klimat

*”Vi ska agera med en långsiktig helhetssyn med respekt för vår samtida omgivning och kommande generationer. Förvaltarskapet gäller både de egna personliga tillgångarna och de materiella värdena; miljö och naturresurser. Vi ska agera på ett sådant sätt att vi med stolthet kan överlämna frukterna av vårt arbete.”*

Förvaltarskapetstanken är bärande del i den kristdemokratiska ideologin. På miljöområdet innebär det att vi inte får förbruka vår jord och dess tillgångar. Den kanske viktigaste miljöfrågan att arbeta med idag är att motverka uppvärmningen av jorden. Kommunen har en särskild nyckelroll i arbetet att bygga ett samhälle där skadlig miljöpåverkan minimeras, energin är förnyelsebar, trafiksystemen hållbara, bostadsmiljöer sunda och där naturresurser tas tillvara i ett kretslopp.

Vid sidan av klimatfrågan är övergödning, utsläpp av gifter och hormonstörande ämnen, inte minst i barns närmiljö, utmaningar som måste hanteras. I många av våra städer är bristen på tysta miljöer ett problem att förhålla sig till.

Kristdemokraterna vill att barnperspektivet är utgångspunkt så att särskild miljöhänsyn tas där barn vistas. Det gäller exempelvis såväl kemikalier i byggnader och leksaker som en hälsoriktig och icke miljöpåverkande kost.

### **KRISTDEMOKRATERNA ANSER ATT**

- kommunen ska arbeta för en ökad andel ekologiska och närproducerade livsmedel i måltidsverksamheten inom förskola, skola och äldreomsorg.
- upphandling av närodlade livsmedel ska främjas genom mindre omfattande upphandlingar för att fler och mindre leverantörer ska kunna medverka.
- kommunen ska arbeta för att göra Boren till vattenskyddsområde
- kommunen ska verka för att medborgarnas resvanor blir allt mer hållbara.
- utbyggnad och underhåll av gång- och cykelvägsnätet ska vara prioriterat.
- kommunens förskolor ska vara giffria.
- miljözoner för tung trafik ska införas där behov finns.
- kommunen ska planera för en hälsofrämjande närmiljö som innebär närhet till grönområden, gång- och cykelvägar.
- fossil energi fortsätter att fasas ut och ersätts med förnyelsebar energi
- fler lekplatser och familjevänliga ytor anläggs i kommunens centrala delar
- byggande av lågenergihus ska vara standard
- stärka arbetet för en ren kommun och intensifiera arbetet mot nedskräpning.





## Jobb och näringsliv

*"Ett konkurrenskraftigt och differentierat näringsliv är en förutsättning för det goda samhället och en god välfärd. Detta innebär i sin tur att ett gott klimat måste skapas och vidmakthållas för ett dynamiskt småföretagande."*

Möjligheterna för politiker att skapa jobb är högst begränsade, däremot kan vi bidra till att det blir lättare att driva företag. En kommun med välmående och framgångsrika företag har lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärden. Att förbättra attityderna till företagande är därför en angelägen fråga. För kommunen handlar det om att skapa en förståelse för företagens situation och behov.

Trots återhämtningen på arbetsmarknaden finns det alltför många som står utanför. Det rör sig framförallt om personer med ohälsa eller funktionsnedsättningar och personer med otillräcklig kompetens. Därtill finns idag en stor grupp förhållandevis nyanlända som riskerar att hamna i långvarigt utanförskap om de inte kommer in på arbetsmarknaden. Samtidigt finns det brist på arbetskraft inom många områden.

### **KRISTDEMOKRATERNA ANSER ATT**

- kommunens service till företagen ska tydliggöras genom servicegarantier.
- det ska tas fram en policy mot osund konkurrens från kommunal verksamhet.
- de offentliga upphandlingarna ska förenklas genom mindre detaljstyrda upphandlingar och förenklade förfrågningsunderlag.
- det ska ställas krav på kvalitet i upphandlingarna och det ska gå att följa upp vilken kvalitet som levereras.
- gymnasieelever ska erbjudas att bli "Sommarlovsentreprenörer".
- gymnasieskolan ska uppmuntra fler elever att starta och driva företag.
- försörjningsstöd ska kombineras med aktivitetskrav.
- vid elevers vägledningssamtal hos studie- och yrkesvägledare ska förutsättningarna för framtida jobb vara ett centralt perspektiv.
- företagslotsar ska införas för att näringslivsärenden snabbt ska kunna lösas.
- kommunen ska i samverkan med näringslivet intensifiera arbetet för att fler personer långt från arbetsmarknaden ska kunna få praktikplats.
- kommunen ska stödja och uppmuntra arbetsintegrerade sociala företag.
- kommunen ska tillämpa så kallade utbildningsanställningar inom omsorgen under specialistutbildning för att öka tillgången på kvalificerad personal.





## Kommunens ekonomi

*”Ett gott samhälle kan inte förverkligas utan en väl fungerande samhällsekonomi med politisk och personlig frihet i balans. Dessutom krävs en långsiktighet vilket förutsätter ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.”*

Ett välmående näringsliv och fler personer i arbete skapar de skatteintäkter som krävs för en fungerande välfärd. Men ett gott samhälle behöver även en väl fungerande offentlig sektor. Kommunen har fått ett allt större åtagande, vilket innebär att arbetsgivaransvaret omfattar fler anställda och fler yrkeskompetenser. Det ställer större krav på styrning och uppföljning men det ställer också krav på ständiga prioriteringar, effektivisering och förnyelse av verksamheterna.

En utmaning för kommunens ekonomi är att med en åldrande befolkning är det fler som ska försörjas. Detta i kombination med medborgare som successivt får allt högre förväntningar på vad det offentliga ska stå för riskerar att skapa en olös- lig ekvation. Därför behöver vi föra en diskussion om vad vi faktiskt kan förvänta oss att det offentliga står för, men också hur kommunens verksamhet kan utvecklas och bli mer effektiv.

### **KRISTDEMOKRATERNA ANSER ATT**

- kommunen måste prioritera en god ekonomisk hushållning utan att vältra över kostnaderna på kommande generationer
- investeringar ska finansieras av både kommunen och av andra externa aktörer för att minska risker och få en mångfald av ägande
- en oförändrad kommunalskatt är viktig för att säkra en attraktiv kommun för inflyttning från närområdet.
- ständiga förbättringar ska prägla verksamhetsplaneringen
- en kontinuerligt pågående effektiviseringsprocess är central för att säkra den framtida välfärden.
- underhåll av vägar och övrig infrastruktur ska kontinuerligt pågå utan att risk för en uppbyggnad av en underhållsskuld och kapitalförstöring får pågå.
- varje familj ska ha möjlighet till stöd från en familjecentral eller familjehus.
- familjerådgivning ska vara tillgänglig för alla och samtal ska erhållas inom max fyra veckor.
- förstagångsföräldrar ska erbjudas en gratischeck till familjerådgivningen som de kan nyttja om de vill eller har behov.
- föräldrastödsprogram ska utvecklas och erbjudas minst två gånger blivande föräldrar och föräldrar under barnets uppväxttid.



**MOTALA**

## **Kristdemokraterna Motala**

*Besök:* Drottninggatan 2, Motala – *Post:* Motala kommun, 591 86 Motala  
*E-post:* [motala@kristdemokraterna.se](mailto:motala@kristdemokraterna.se) – *Webb:* [www.motala.kristdemokraterna.se](http://www.motala.kristdemokraterna.se)